

6. HERREGÅRDSSMEDJEN

Opført i 1753

Lå oprindeligt ved Herregården Jensgård der ligger øst for Glud

Blev nedtaget i 1948 af Søren Knudsen og først opført i 1955

Ved genopførelsen blev bygningen forkortet en smule både i længden og bredden

Smedjen var formentlig først et fæstehus under Jensgård og blev senere forpagtet bort

Husets historie

Denne smedje har tilhørt herregården Jensgård og blev opført på samme tidspunkt som godsets nuværende hovedbygning. Stedets smede udførte opgaver for herregården og oplandets bønder, og til smedjen hørte også lidt jord.

Jensgård

Herregården Jensgård ligger ca. 2 km. øst for Glud. Stedet kan formentlig føres tilbage til omkring år 1300, hvor den bar navnet Inæs. Indtil reformationen i 1536 hørte gården under den katolske kirke, hvorefter den kom under kronen. I nogle årtier i midten af 1500-tallet tilhørte den forskellige adelsfamilier, men fra sidst i 1600-tallet blev stedet ejet af borgerskabet. Før dette tidspunkt havde kun adelsfamilier ret til at eje herregårde og godser, men den restriktion forsvandt i 1661. I 1748 overtog en præsteslægt ved navn Glud gården, og familien opførte den nuværende hovedbygning og avlsgård i bindingsværk i 1753. Familien ejede Hjarnø, Rårup og Glud kirke, som dermed kom til at tilhøre Jensgård.

En herregårdssmedje

Jensgårds smedje var i drift fra opførelsen i 1753 og indtil nedlæggelsen i 1987. Stedets smede var i begyndelsen fæstere under Jensgård, men på et ukendt tidspunkt blev de i stedet forpagtere af smedjen. De udførte opgaver for både Jensgård og oplandets bønder. Der hørte 5 tønder land til forpagtningen af smedjen, og nogle af stedets smede ejede desuden et par dyr til at supplere husholdningen. Blandt den lange række af smede, som har drevet deres erhverv i det lille værksted, var en Søren Andreas Nielsen, som fik en dramatisk død. Han faldt i slaget ved Fredericia i 1849 under Treårskrigen mellem Danmark og Slesvig-Holsten.



Smedene Villy Rixen til venstre og Ditlev Rixen til højre. Sammen forpagtede de smedjen. Fotografiet er sandsynligvis fra årene 1936-39.

